

# ALT

for rå-sejlere



"Alt for rå-sejlere" er et medlemsblad for medlemmerne af "Skibslaget Afjordsbådene". Oplag: 115 stk. Næste deadline: 3. januar 2005



[www.skibslaget.dk](http://www.skibslaget.dk)

#### Redaktion:

Jens Jacobsen 8612 7723  
Marie Luise Nørrelykke 8677 0981  
Hans B. Jensen 8620 1273  
Hanne Højgaard Viemose 3027 1774

#### Indlæg sendes til:

Jens Jacobsen  
Lundbygsgade 7, st. th.  
8000 Århus C  
eller  
[redaktionen@skibslaget.dk](mailto:redaktionen@skibslaget.dk)

#### Skibslaget Afjordsbådene

v/ Palle Skovbo Jensen  
Tousvej 98  
8230 Åbyhøj  
86 25 94 44  
GIRO: 692-0004  
[skibslaget@skibslaget.dk](mailto:skibslaget@skibslaget.dk)

*Forsidefoto: Palle Skovbo Jensen. Møns Klint 2003. Se billedet i farver på hjemmesiden.*

#### Afjordsbådenes bestyrelse

##### Formand:

Jens Jacobsen 86 12 77 23

##### Næstformand:

Rane Baadsgaard Lange 61 71 12 08

##### Kasserer:

Palle Skovbo Jensen 86 25 94 44

##### Sekretær:

Iben Gjørup 86 18 46 91

##### Menige medlemmer:

Johannes H. Sørensen 86 93 74 90

Per Knudsen 86 29 60 59

Jeppé Kristensen 61 67 83 90

##### Suppleanter:

Jes Vestergaard 75 52 07 12

Anders Frank 86 78 63 64

Hans Bruun Jensen 86 20 12 73

#### Søblomstens skippere:

Per Knudsen 86 29 60 59

Søren Knudsen 86 92 91 94

Johannes H. Sørensen 86 93 74 90

Janne Danielsen 86 74 38 68

Jørgen K. Eriksen 86 18 52 72

Palle Skovbo Jensen 86 25 94 44

Torben Ammitzbøll 64 77 17 17

Rikke Duve 86 25 85 07

Mette Meilandt 86 12 79 07

Niels Henriksen 86 19 47 12

Tonny F. Nielsen 24 23 70 66

Jeppé Kristensen 61 67 83 90

Morten Westh 86 25 40 70

Søren Lykkeager 26 14 07 15

#### Blaaheias skippere:

Per Knudsen 86 29 60 59

Søren Knudsen 86 92 91 94

Johannes H. Sørensen 86 93 74 90

Janne Danielsen 86 74 38 68

Jørgen K. Eriksen 86 18 52 72

Palle Skovbo Jensen 86 25 94 44

Torben Ammitzbøll 64 77 17 17

Rikke Duve 86 25 85 07

Mette Meilandt 86 12 79 07

Niels Henriksen 86 19 47 12

Jeppé Kristensen 61 67 83 90

Morten Westh 86 25 40 70

Søren Lykkeager 26 14 07 15

## Leder

Sommeren er slut, efteråret rusker med skiftevis våd og hvirvlende væde, og pludselig høj sol med udsigt til farvernes chokolade for øjnene.

Når du læser dette er der kun få dage til optagningen af Blaaheia. Det er en af de få dage i året, hvor alle skibslagets medlemmer har mulighed for at nyde hinandens selskab, snakke om gamle dage, om fremtiden, lære nye ansigter at kende, udveksle fotos og ferieminder, alt sammen imens vi hjælpes med at gøre vores to både Søblomsten og Blaaheia klar for vinteren. Programmet for de to dage kan du læse mere om inde i bladet, men her fra redaktionen skal der lyde et højt og rungende: Tag og kom, det plejer at være rigtig hyggeligt.

Læseren med det skarpe øje har allerede bemærket at dette nummers oplag er helt nede på 115 stk. Det er den gamle historie med portostøttens frafald... Vi skal selv betale for porto nu, (og værre endnu: vi skal selv sætte firmærkerne på!!), så vi har ryddet op i kartoteket og sender nu kun et blad pr. husstand. Håber det går an.

□

## Indhold

Indholdsfortegnelse .....	3
Leder .....	3
Vinterklargøring og optagning.....	5
Sensommersamlingen.....	6
Digt?.....	8
Referat af bestyrelsesmøde d. 30/9 2004.....	10
Julefrokost d. 18/12.....	11
Lørdagsskøjtning .....	11
Udlejningerne i år.....	12
Feriefotoudveksling.....	15
Kalenderen.....	bagsiden



Rane Lange i gryderne. Foto: Hanne Viemose

## Vinterklargøring og optagning

Et dejligt sejl-år lakker mod enden og Blaahaia skal gøres klar til vinterens komme. Derfor indkaldes alle medlemmer til den årlige vinterklargøring og optagning, der igen i år afholdes i samme weekend som vi skifter til vintertid, nemlig

**Fredag d. 29/10 fra kl 15.30 og  
Lørdag d. 30/10 fra kl 9.00**

Planen er at vi fredag eftermiddag afrigger Blaahaia, dvs. vi tager masten ned og lægger den på land, pænt pakket ind, og pakker al rig, sejl og tovværk sammen. Desuden tømmer vi Blaahaia for ballast-sten, plating og de fleste tiljer (bundbrædder).

Lørdag starter vi dagen med en god solid gang morgenmad kl. 9.00. Derefter fortsætter vi hvor vi slap, hvis vi ikke blev helt færdige med at tømme båden, og vi rydder op i "rummet" (vores magasin henne i kælderens under Sømandshjemmet), så vi kan få plads til alle tingene fra båden (skipperkiste, madkister, bibliotek, redningsveste, tovværk osv.). Over middag kommer vores kranmand Birger og løfter Blaahaia op på land. Når den er på plads skal vi bygge et "regnslag" for vinteren til Blaahaia.

Samtidig med alt dette skal vi også bygge et telt til Søblomsten, der jo også står helt nøgen og ubeskyttet på land.

Der er altså rigeligt med opgaver, så der er også brug for så mange hænder som muligt. Både til det tunge arbejde, men også til det mere finmotoriske og skam også til de lettere og forefaldende opgaver... Alle kan være med.

Begge dage indleder vi med at fordele arbejdsopgaverne kl. hhv 15.30 og kl. 9.00 (lørdag først efter morgenmadsen, der er klokken 9.00). Kan man først komme lidt senere er det også helt fint. Bare tag fat i én der ser ud som om han eller hun ved noget om hvad der foregår, og du skal nok få tildelt en opgave.

Vi har allerede nu et par tovholdere til nogle af opgaverne, som man også kan melde sig til:

Nedrigning af Blaahaia: Niels Henriksen

Oprydning i "rummet": Hans Bruun Jensen

Teltbygning til Søblomsten: Palle Skovbo

Morgenmad lørdag: Mette Meilandt og Palle Skovbo

Og hvem ved, måske bliver der også tid til en lille øl eller to om aftenen?

Vi ses, det bliver hyl!

□

## Sensommersamlingen d. 25. september

Lørdag d. 25. september afholdt vi, som noget nyt, en slags evaluering over forårets hvervekampagne, sommerens sejladser og fremtidens aktiviteter og sejladstilbud i skibslaget. Fremmødet var ikke overvældende i antal; vi var kun omkring 15, men til gengæld alle fulde af gode ideer.

Med hensyn til forårets hvervekampagne var den generelle holdning at vi skal blive endnu bedre til at fastholde nye medlemmer i skibslaget. Hvervekampagnens 3. trin, "sejlerskole og opfølgning" skal udbygges. Vi har ikke været gode nok til at tage imod de nye medlemmer og "integrere" dem i foreningen. Dels har sejlerskolen måske været en lidt for isoleret del af foreningen, hvor de nye medlemmer ikke møder særligt mange af "de gamle". Desuden gælder nok også helt konkret at gamle medlemmer skal være mere imødekomende overfor nye medlemmer, så de føler sig som fuldgyltige medlemmer fra starten.

Der kom et forslag frem om at, nye medlemmer ikke "bare" laver bundsmøring osv. til klargøringerne, men også laver reparationer over vandlinien. Så man kan sige: "se, dét har jeg lavet", da det er vigtigt at skabe ejerskabsfølelse, også iblandt nye medlemmer.

Skibslagets sejladstilbud i år blev sridset op, og vi snakkede om hvilke ønsker vi eventuelt kunne have derudover. Vi har i år haft en meget aktiv sejlerskole, vi har haft lidt lørdagssejladser, 2 weekendture, en familietur, en ungdomstur og 3 ordinære sommersejluger.

Der var flere der foreslog at vi burde arbejde på at arrangere flere weekendture i årets løb. Dels vil det være et godt alternativ til den "ældre generation" i foreningen, der måske fravælger en hel uges sommersejlad til fordel for en tiltrængt sommerferie med ægtefælle og børn. For dem

vil weekendture langt lettere kunne passes ind i et måske stramt program. Dels vil sådanne weekendture kunne hjælpe med på "integrationen" af nye medlemmer, der her vil kunne møde andre medlemmer end bare sejlerskolens deltagere. Der var også forslag om at prøve at lade sommersejlugerne afvikles under særlige temaer, som f.eks "sejlintensiv uge", "bål og strand" og lignende.

Slutteligen snakkede vi om aktiviteter generelt og i vinterens løb i særdeleshed. Generelt er der en mængde praktiske opgaver i skibslaget, der alt for ofte ender hos bestyrelsen. Årsagen er nok, lød det, at disse opgaver ikke er synlige. Derfor skal bestyrelsen blive bedre til at synliggøre disse opgaver, så alle har mulighed for at melde sig til dem. Indtil videre har de faste arbejdsopgaver og udvalg kun kunnet findes på hjemmesiden (under "For medlemmer - Udvalg").

Af vinteraktiviteter snakkede vi om hvad der kunne være sjovt, spændende og realistisk at gennemføre. Vi har tidligere haft arrangementer som f.eks. kursus i duelighedsbevis (over 3-4 hele weekender), meteorologi-aftener (med TV-trolden Peter Tanev), vinterbanko, fredagsbar o.l. For den kommende vinter var der interesse for en række emner (se næste side).

Nogle af kurserne/arrangementerne er der allerede folk der godt vil arrangere eller hjælpe med at arrangere. Andre af aktiviteterne er der ingen tovholdere på endnu, men der er folk der ligger inde med viden om emnet, ifald du, kære læser, vil være arrangør af en aften, et kursus eller lignende.

Følgende vinteraktiviteter blev foreslået:

(i tabellen kan ses hvem der på dagen tilmeldte sig som tovholder eller medarrangør af en eventuel aktivitet, og man kan se hvem man kan henvende sig til hvis man kunne tænke sig at arrangere en aktivitet)

	Tovholder/arrangør	Kontakt evt. (der ved noget om emnet, men ikke er arrangør)
VHF-kursus	Mette Meilandt	Palle Skovbo
gennemgå Søblomstens udstyr	Rane Lange	
førstehjælpskursus		Palle Skovbo
motorkursus	Jes, Katrine, Rasmus	
duelighedskursus	Sara	Palle Skovbo
videoaften		Jens Jacobsen
lysbilledaften	Mette Meilandt	
astronomi	Olav	
sejlmagerkursus		Astaldo Raahede
meteorologi		Palle Skovbo
skøjteløb	Jens Jacobsen	
sejladsteori		Per Knudsen
fredagsbar		

Når Palle Skovbo står nævnt så mange steder, så er det både fordi han ved noget om emnerne, men også fordi han har en masse kontakter og ved noget om hvordan vi eventuelt kan få tilskud til kursusaktiviteter.

Alt ialt var sensommersamlingen en positiv nyskabelse i foreningen, der gav bestyrelsen nogle gode konkrete forslag og ideer at arbejde videre med.

Jens Jacobsen

□

Det fulde referat af mødet kan læses på hjemmesiden under "mødereferater".

**Er dette et politisk digt eller et digt i det hele taget?**

Tørstig efter lidt af hvert og smag for alting der lyser  
På atollen burde man ligge og dase,  
dog med bevidstheden om at en lille sø kan skylle det hele væk  
og ja, så kommer det sgu nok ikke tilbage igen lige foreløbigt, men sådan er det jo..  
Det er the motherfucker med det seje og unge navn der bestemmer.  
Det er ham der spiller.  
Han har andre til at hænge plakater op. Det får de mange penge for også selv om de ikke ved hvor de helt skal være, for der er nemlig nogle steder der er farlige for dem.  
Man kunne måske overhøre dem sige noget som:” Stop stop stop vi skal jo til højre Deres idiot. Til højre for dølen, er De døv. Ja og så med formel tale, det betyder at det er meget vigtigt!”

Der er så skrækkeligt mange strenge der lyder falsk og selvom den der spiller på dem ligner en der ved hvad den gør, så skal man ikke lade sig narre....  
Næ nej, det skal man ikke, for så kan det hele gå grueligt galt. Det findes der mange eksempler

på! Mærk dig mine ord... mange eksempler.  
Jeg gyser ved tanken. Brrrrrrrrr.

Pille pille... fingrene væk grimme menneske.

Så nu tager han den frem igen.  
Væk med den væk. Put den tilbage i lommen!  
Man føler et jag af vemod når bæstet skyder til måls efter måger mod frostblå himmel.  
Og hvad mågen så siger til det?  
Ja nu skal i høre. Den siger:” Kanøfler de mig nu igen frøken Larsen, det må de virkelig ikke, altså ikke ret længe ad gangen. For syv sytten det kilder i en sådan grad saftsusemig, i en sådan grad ak, at jeg må fortsætte ud i metaforikken. Jeg magter ikke til at stoppe.  
Nu begynder jeg. Nu. Nu.  
Nu som en stork mod neonpink ljusterhæk  
Som en alf mod bisterbrun baggård  
Som en stodder mod glædesgrøn skadestue..  
Stop stop. Ja okay, så stopper jeg.

Plask sagde det da mågen ramte bølgen.  
Nogen lo, andre græd. De fleste trak på skuldrene og rystede mildt på hovedet. En skød sig selv omgående, da der i dennes hoved skulle være en vis form for balance.  
Dette menneske var nemlig idealist.... Tænk lige lidt over det....  
Se se..

*Søren Lykkeager*

□

## Referat af bestyrelsesmøde d.30/9 2004

Fremmødte: Jens, Rane, Per, Niels, Palle, Hans, Mette og Jes (referent).

### Dagsorden:

1. Efterårets opgaver, herunder
  - a. Søblomstens telt
  - b. Vinterklargøringen d. 29-30/10
  - c. Dato for optagning med kran, og opsætning af telt over Blaahaia.
2. Dato for julefrokost. Lørdag d. 18/12 foreslåes, da det er den eneste ledige lørdag i klubhuset.
3. Nyt sejl og mast. Niels har undersøgt og er i færd med at undersøge priserne og tilgængeligheden af sejldug osv. Under dette arbejde er han blevet opmærksom på at det nuværende sejl er overrigget i forhold til tegningerne af Den Sidste Viking, og spørger om vi eventuelt skulle rigge lidt ned, og gøre det i forbindelse med en ny mast.
4. Evaluering af sensommersamling.
5. Evt.

### Referat:

3. Mødet indledtes med punkt 3, hvor Per forklarede hvorfor Blaahaia ser ud som den gør i dag. Den er ikke er en kopi af den Sidste Viking, der havde et mindre sejlareal end Blaahaia. Ganske vist er Blaahaia overrigget i forhold til Den Sidste Viking, men det skyldes at Den Sidste Viking i virkeligheden er underrigget. Blaahaia har den størrelse rig og sejl som en båd af Blaahias størrelse skal og bør have, i forhold til de dimensioneringer man bruger på Åfjordsfembøringer. Størrelsen på sejl og mast blev grundigt diskuteret med de allermost sagkyndige på området, da Blaahaia blev bygget. Niels har medbragt prøver på sejldug til nyt sejl. Per foreslår vi kontakter Vegart, for at høre hvilken kvalitet der er bedst. Rane

vil gerne hjælpe Niels.

Der har været henvendelser om vi vil sælge en af vores stammer, og til hvilken pris. Det besluttes at vi gerne vil sælge de korteste for kr. 1000 /stk.

1. Efterårets opgaver.  
Telt til søblomsten? Kan søblomsten stå uden telt indtil klargøringen? Ja.  
Forslag om at pakke den ind ligesom Blaahaia, det er måske bedre end et åbent telt.  
Rane Kontakter Jørgen om at lave telt til Blaahaia.

Arbejdsweekend:  
Starter fredag d. 29/10 med nedrigning af Blaahaia.  
Lørdag oprydning i kælder, rensning og klargøring af båd.  
Parallelt hermed ordnes Søblomsten.  
Hans vil gerne stå for orden og oprydning i kælderen.  
Søblomsten skal smøres, Rane vil gerne være ansvarlig.  
Palle vil gerne stå for telt til søblomsten.  
Palle ringer til Birger om optagning og finder en højtryksrensere til at rense begge både om lørdagen.

2. Dato for julefrokost. 18/12.  
Rane vil skrive en invitation.  
Palle, Jens og Mette vil gerne arrangere julefrokosten, på sammenskudsbasis som de sidste år.

4. Evaluering af sensommersamling.  
Bedre opfølgning af sejlernes skole.  
Gamle medlemmer skal blandes mere med nye.  
Udemærket at stille krav om vedligeholdelse af båden til nye.  
Sejladstilbud: Ønske om flere weekend-ture.  
Synliggørelse af arbejdsopgaver.  
Foredrag: evt. metrologi.

5. Ingen punkter under eventuelt.

□

## Jul i Skibslaget - nu med snaps

Så står julen igen for døren. Sne og kulde knuger landet i sin mørke favn. Sommeren fortaber sig i erindringens tåger og sejladser er noget man kun snakker om. Under sådanne omstændigheder hvad er da mere passende end at gode venner og rå sejlere samles omkring et veldækket bord?

Årets uundgåelige dato er den 18. december. Her holder Skibslaget julefrokost i maritime omgivelser i Træskibshavnens Klubhus. For at lette arbejdet vil den igen i år blive organiseret som et sammenskudsgilde, hvor opgaverne senere vil blive sendt i udbud til deltagerne.

Ud over god mad, snaps og en bette øl vil aftenen byde på den store dyst om

havenissen i det rituelle pakkespil. Husk derfor et par (store) pakker og glæd dig til at score alskens ubrugeligt skrammel fra dine medspillere!

Under og efter middagen er taler, sange eller anden underholdning særdeles velkommen, ikke mindst hvis de inkluderer rosende ord til den FREMragende bestyrelse som arrangerer julefrokosten. Falder der tilpas med milde ord kan det være formanden viser vejen med at spille op til sømandsvals på harmonikaen...

Tilmelding til dette uovertrufne arrangement kan ske til Mette Meilandt på tlf. 8612 7907 inden den 12. december.

□

## Lørdagsskøjtning

En vinteraktivitet der er set frem til med længsel i løbet af sommerens ubønhørlige og vedvarende hede, nærmer sig sin start: Fra og med lørdag d. 4. december er der atter lørdagsskøjtning på kunst-is-banen ved Musikhuset.

Her mødes skibslagets friluftseltskende skøjteprinsesser og -prinsesser, besværede bambier, gyngende glatbanesteppere og elegante isdansere sådan ca. hver eller hveranden lørdag eftermiddag kl. 14. Som regel skiftes vi lidt til at tage varme drikke med til hinanden - det kan være varm kakao, hot shots, gløgg, grog eller lignende.

Første gang bliver på selve dagen hvor skøjtebanen officielt åbnes, om vejret og de offentligt ansatte vil det, nemlig lørdag d. 4. december kl. 14.

Hvis det er til at komme til for mobiltelefonerende teenagere vil formanden beværte med varme drikke ved en lille intim fernisering - kun for skibslagets medlemmer, børn, familie og venner - ovre på langsiden.

Derefter mødes vi hver eller hver anden lørdag. Tjek din e-postkasse for løbende nyt herom.

Mød op og vis dine nyeste skatertricks frem, eller prøv et par skøjter for første gang.

□



## Lidt om udlejning

### fra en til tider lettere presset udlejningskarl....

Udlejninger har de sidste år skæppet godt i Skibslagets kasse. Det er fint og giver os lidt mere at gøre med i driften af bådene og er medvirkende til, at kasséren ikke bliver unødvendigt gråhåret. En lækker bonus har det været, men er det ikke i år. Spørgsmålet er, i hvor vid udstrækning vi skal sætte vores lid til denne indtjening. Hvor høj en prioritet de skal have i forhold til andre aktiviteter i laget. For mig har udlejningerne selvfølgelig været vigtige. Og jo flere jo bedre. Vi har haft diverse kampagner i gang for at skaffe dem og det er ikke været henvendelser der har været mangel på. Vi kunne have skovlet penge ind i år. Måske ikke fordums (læs i fjor) højder, men dog derhen eller deropad. Jeg har jævnt i hele sæsonen modtaget bestillinger, på ture primær af kortere varighed, men disse har sjældent kunne lade sig gøre. Det er der flere grunde til og de kommer her. Jeg vil gøre opmærksom på, at betragtningerne er mine alene og ikke udtryk for Skibslagets mening.

Det nye system: Vi har i år fået den fantastiske tilbygning til hjemmesiden, der gør den yderst brugbar for Skibslagets medlemmer. Her kan man få oplysninger om alt der har med Skibslaget og gøre og vigtigst, man kan via de forskellige adressekartoteker på siden, kommunikere direkte med alle jer. For mig som udlejningsansvarlig var systemet som en gave fra himlen eller et andet sted hvor gaver kommer dumpende fra. Jeg ville slippe for at bruge timer i træk på at komme i kontakt med potentielle gaster og skippere på gammeldags telefonmanér, ved et par klik med musen havde jeg vupti sendt mail ud til alle de relevante mennesker.

Denne del fungerer glimrende. Det er tilbagemeldingen der halter

gevaldigt. Som jeg skrev på en mail tidligere i år er det en forudsætning for systemets funktionalitet at alle overholder dets regler. Røvkedeligt og nærmest embedsmandsudtalelsesagtig i sin formulering, men sådan er det! Som jeg også skrev tidligere i år kan den manglende tilbagemelding også have noget at gøre med sjældent brugte e-mailadresser og jeg vil opfordre jer der står i gæstebørsen til at ændre denne til en der bruges oftere. Det samme gælder skippere. De, både skippere og gaster, der gerne vil kontaktes per telefon, må hjertens gerne kontakte mig og det vil ske således i fremtiden. Det kunne være skønt at få det fremragende system til at køre optimalt og dermed måske få nogle flere udlejninger i hus.

**S**kipper- og Gastmangel: Den anden og lagt mere problematiske grund til de mange nej'er og aflysninger, er mangel på gaster og især skippere. Egentlig er der jo en del skippere, men de har travlt med deres liv, børn, arbejde og nogle skarn har sågar forladt Århus til fordel for det Sjællandske. Men sådan er det, og det er helt reelt og legitimt. Det efterlader dog et stort hul og sætter ikke blot udlejninger, men også almindelig sejlsaktivitet på lavt blus. Skibslaget må slet og ret uddanne flere skippere. Nærmere sagt end gjort er det jo, da der skal en hel del erfaring og mange dage og timer på havet til, for at en sådan udnævnelse kommer på tale. Og med et lavt aktivitetsniveau er vi altså inde i en ond cirkel. Der må desuden fokuseres mere på de unge eller de der studerer og dermed har lidt mere fleksibilitet i deres hverdag. Og lad os da endeligt få fat i nogle pensionister! En af grundene til de mange gennemførte udlejninger sidst år var 3-4 skippere med lidt for meget fritid, eller nærmere en prioritering af sejls i stedet for så meget andet.

Dette skal bestemt ikke forstås som en opfordring til at slække på læseplanen, men det var en situation der var gunstig for Skibslaget og som dermed øgede aktivitetsniveauet væsentligt. Sådan er det ikke nu. Efter de fede år kommer de magre. Men måder hvor på niveauet igen skrues i vejret må overvejes og bliver det også! Indtil da må Skibslaget overveje om forventningerne til udlejninger skal nedjusteres og måske udlades fra budgettet, så der ikke kommer unødvendige minuser pga. manglende indtjening.

Jeg håber at I alle i løbet af vinteren tilmelder jer gæstebørsen og jeg vil opfordre Skibslaget til at tage punktet op på generalforsamlingen til foråret. Der ligger mange ting gemt i denne problematik, da alt jo går hånd i hånd og fortæller lidt om det hele.

Halløj!

Søren Lykkeager

□



Fra udlejningen i Hobro 2004. Foto: Olav Friis Nielsen





Foto: Hanne Viemose

En slendrians bekendelser:

Der er nok nogen som vil sige at der var nogen der lovede  
og det er på sin vis også rigtigt nok  
men det er jo heller ikke fordi I ikke må se  
eller fordi jeg har glemt det  
det er egentlig heller ikke fordi jeg ikke gider  
eller fordi jeg ikke kan finde ud af det  
det der med at scanne  
(for det kan jeg godt)  
Det er heller ikke fordi jeg ikke har tid  
for selvfølgelig har jeg det  
den er der jo masser af  
hvis man bare tager den  
eller fordi der er kommet røde striber på  
men det er der  
på de fleste  
men ikke på dem alle  
Nej det har slet ikke noget med det at gøre  
eller med noget andet  
Det er bare ganske enkelt ikke sket  
Men er nærmest undervejs

....

Billederne fra sommerens sejlads, som jeg har besluttet at tage med på havnen d. 30. med henblik på at I kan få mulighed for at bestille et eksemplar eller to (og jeg kan bode for min slendrian). Hvis der er andre (Olav) som måtte ligge inde med tilsvarende fotografiske evidenser for toget i år kunne de eventuelt gøre det samme. Folk, som af uransagelige grunde ikke kan være med til at gøre bådene vinterklare, men gerne vil se billeder, kan sende en mail til mig, så lover jeg at gøre et eller andet.

På glædeligt gensyn

Hanne Viemose  
danskvikings@yahoo.com



## Kalenderen for vinteren 2004-2005:

Dato	Begivenhed	Sted	Skipper/ Kontaktperson
<b>Oktober</b>			
fre. d. 29. okt. kl. 15.30	Vinterklargøring - afrigning af Blaaheia	TSH	Jens Jacobsen
lør. d. 30. okt. kl. 09.00	Vinterklargøring – Optagning, oprydning og klargøring	TSH	Jens Jacobsen
<b>November</b>			
<b>December</b>			
lør. d. 4. dec. kl. 14.00	Skøjteløb v/ Musikhuset begynder		
lør. d. 18. dec. kl. 18.00	Julefrokost i dit skibslag	TSH	Mette Meilandt
<b>Januar</b>			
<b>Februar</b>			
<b>Marts</b>			
lør. d. 5. mar. kl. 14.00	Generalforsamling		Jens Jacobsen

Du kan altid finde den opdaterede kalender på [www.skibslaget.dk](http://www.skibslaget.dk)